

Hans Alblas

De *kern* van het volgen van Jezus in tien thema's



Hans Alblas

Eromheen draaien

De kern van het volgen van Jezus in tien thema's



Omicus
vanuit het hart

Omnicus © 2020

Alle rechten voorbehouden.

Eerste druk, september 2020.

ISBN: 978-90-829680-1-9

De geciteerde Bijbelteksten zijn, tenzij anders aangegeven, overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Andere vertalingen die gebruikt zijn: de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010; de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap en Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.

Vormgeving omslag en binnenwerk: Anneke Schaap.

Illustraties: Jan Jacob Hoefnagel.

Drukwerk: Quality Dots B.V., Zeewolde.

*Voor mijn schoonouders,
Berend en Hennie Vierhuizen,
die elke dag vieren dat God hun het leven heeft gegund,
kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.*

Inhoud

Leeswijzer	6
Voorwoord	7
Overgeven <i>Christus regeert</i>	9
Liefhebben <i>Het allerbelangrijkste</i>	31
Ontvangen <i>De Heilige Geest</i>	49
Bidden <i>Het gebed van Christus</i>	63
Geven <i>Geld en bezit</i>	81
Goeddoen <i>Samen leven</i>	103
Strijden <i>Niets dan de waarheid</i>	121
Getuigen Ervoor gaan	143
Lijden <i>Hoe het ook zij</i>	161
Volhouden <i>De weg van het kruis</i>	187
Dankwoord	205
Aanbevelingen	208
Index	210

Leeswijzer

Dit boek is de bundeling van achtentachtig radio-overdenkingen. Elk hoofdstuk bevat één overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of -vers. De keuze voor de Bijbelverzen die aan de orde komen is tamelijk willekeurig. Meerdere overdenkingen vormen steeds een serie rondom een thema. Er worden tien thema's besproken: van *overgave* tot *ontvangen*, van *geven* tot *getuigen* en van *liefhebben* tot *lijden*. Sommige thema's overlappen elkaar een beetje, zoals *goeddoen* en *strijden* en *lijden* en *volhouden*. Als lezer kun je zelf kiezen in welke volgorde je de thema's leest. Dit boek is in mijn ogen niet zo geschikt om in een keer uit te lezen. Het leent zich er wel uitstekend voor om er regelmatig bij te pakken, bijvoorbeeld tijdens een dagelijks moment van gebed en Bijbellezen.

De overdenkingen heb ik geschreven op basis van studies en preken uit eerdere jaren. Geciteerde Bijbelverzen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders aangegeven. Voor de uitleg van de teksten heb ik dankbaar gebruikgemaakt van verschillende naslagwerken en commentaren. Door mij het meest gebruikt zijn de *HSV-Studiebijbel*, de *online StudieBijbel* van het Centrum voor Bijbelonderzoek en *The New International Commentary on the New Testament*. Daarnaast, voor enkele specifieke teksten, onder andere: *God's Empowering Presence* van Gordon Fee; *Commentaar op het Nieuwe Testament* van Jakob van Bruggen en *Word Biblical Commentary*.

Voorwoord

Misschien schrikt de titel van dit boek je wel af. ‘Eromheen draaien’ – dat klinkt niet erg positief, toch? Je denkt waarschijnlijk meteen aan woorden als ‘vaag’, ‘laf’ of zelfs ‘oneerlijk’. Voordat je dit boek om die reden laat liggen, vertel ik je graag wat ik ermee wil zeggen. Om de hete brei heen draaien is niet bepaald mijn bedoeling. Als je me weleens hebt horen preken, lesgeven of mijn overdenkingen op Groot Nieuws Radio kent, weet je dat dat ook niet is wat ik doe. Ik spreek graag rechtstreeks vanuit mijn hart en schuw de radicaliteit van de Bijbelse boodschap niet. Steeds weer hoop ik mijn luisteraars en lezers te bepalen bij de kern van het christelijk geloof: Jezus Christus.

Toch denk ik dat we in zekere zin niet anders kunnen dan om die kern heen draaien. In en door Jezus Christus is het Koninkrijk van God heel dichtbij gekomen maar we krijgen het nooit helemaal in de vingers. Christus weerspiegelt op volmaakte wijze de Vader. Als we ons aan Hem meten, blijven we als leerlingen van Jezus altijd beginners. Zonder vaag of vrijblijvend te willen worden, maak ik in dit boek dus enkele omtrekkende bewegingen. Ons kennen schiet immers tekort en ons profeteren is beperkt, zoals 1 Korintiërs 13 vers 9 het kernachtig verwoordt.

De Bijbel als het geschreven Woord van God getuigt van Jezus Christus, het levende Woord van God. Het is mijn gebed dat dit boek jou als lezer zal helpen om te leven met Gods Woord. Mag het steeds weer als nieuw tot je spreken, je bemoedigen en je uitdagen. En mag dit boek je uitnodigen om voortdurend om Christus heen te draaien, als het centrum van jouw leven.

Hans Alblas

Ermelo, augustus 2020

Overgeven

Christus regeert



Sluitje aan!

Markus 1:15

Stel je eens voor dat de Heer Jezus Christus in onze tijd zou leven. Stel je dan eens voor dat Hij actief was op de sociale media, net als bijna iedereen. En stel je nu eens voor dat Hij slechts één berichtje zou plaatsen op Twitter, Facebook of Instagram. Eén berichtje van pak 'm beet 140 tekens. Wat zou Hij dan schrijven? Dit is wat Hij zou zeggen:

De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Kort en krachtig, klip en klaar: dit is de kern van de boodschap die Jezus brengt. Hier is het Hem om te doen, dit is waar het Hem om gaat. We lezen deze woorden in Marcus 1 vers 15. Het is typisch iets voor Marcus om het zo kort en bondig op te schrijven. Alles in zijn boek gaat snel, alsof hij haast heeft. Alsof Jezus haast heeft. Alsof het Koninkrijk van God niet kan wachten... Het Koninkrijk van God kán ook niet wachten. Het is er al, het staat voor de deur! "Dit is het moment", zegt Jezus: nú gebeurt het. Geen uitstel meer, geen getreuzel, geen twijfel. Dit is het moment waarop de mensheid eeuwenlang gewacht heeft. Dit is waar het joodse volk naar uit heeft gezien. Het is nu of nooit.

Als het zó dringend is, vraagt dat om een reactie. Dan moet je er iets mee. "Kom tot inkeer!", zegt Jezus. Keer je om! Keer je af van het koninkrijk van deze wereld dat geregeerd wordt door de tegenstander van God. Keer je af van je eigen koninkrijkje. Kies nu wie koning mag zijn over jouw leven. Sluit je aan bij het rijk van Koning Jezus! Als je dat doet, gaat er iets veranderen in je leven. Kolossenzen 1 vers 13 zegt het zo:

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Het is een wereld van verschil of je hoort bij het rijk van de duivel of bij het Koninkrijk van God. Je kunt het je misschien niet meer voorstellen, maar er is een tijd geweest dat er nog geen elektriciteit beschikbaar was in de plaats waar je woont. Als de zon niet scheen, was er alleen het zwakke licht van kaarsen en olielampen. Niemand had een koelkast, stofzuiger of radio. Kun je het je voorstellen dat je het zou moeten doen zonder televisie, computer en zelfs zonder smartphone? Op een dag kwam er een bedrijf aan de deur met een geweldig aanbod: het kon je woning aansluiten op hun elektriciteitsnetwerk. Vanaf dat moment zou het leven van de bewoners nooit meer hetzelfde zijn. Het enige wat de mensen hoefden te doen, was zich aansluiten.

Zo is het ook met het Koninkrijk van God. “Het staat voor de deur”, zegt Jezus. Sluit je aan en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Het licht gaat aan en je zult nooit meer in geestelijke duisternis hoeven te leven. Je zonden worden je vergeven, je relatie met God wordt hersteld en Gods levenskracht verandert je van binnenuit. Ben je van nature ongeduldig of opvliegend? God maakt je zachter van karakter. Zit je vast aan een verslaving? God maakt je vrij. Ben je bang of terneergeslagen? God geeft je zijn vrede. Je hoeft je alleen maar aan te sluiten. Dit is het moment: het Koninkrijk van God is binnen bereik gekomen, keer je om en sluit je aan!

Wel en niet?

Markus 1:15

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al zei: als Jezus slechts één Twitterbericht zou versturen, dan zouden het volgens mij de woorden uit Marcus 1 vers 15 zijn:

De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Dit is de kern van wat Jezus verkondigde toen Hij op aarde leefde. Ook nu is deze boodschap actueel en urgent: je kunt vandaag deel worden van het Koninkrijk van God en dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Hoewel dit helemaal waar is, knaagt er toch iets bij me als ik deze woorden gebruik. Hoeveel verandering zie ik eigenlijk in mijn eigen leven? Ook al ben ik nu zo'n dertig jaar christen, nog steeds loop ik aan tegen negatieve karaktereigenschappen, hardnekkige verleidingen tot zonde en merkbare invloeden van het rijk der duisternis. En als ik naar het vele kwaad en lijden in de wereld kijk, dan lijkt het Koninkrijk van God soms verder weg dan ooit... Hoe zit het nu: is het Koninkrijk er al wel of nog niet? Heeft Jezus zijn woorden anders bedoeld, of heeft Hij zich misschien zelfs vergist?

Dat is nu precies het nadeel van berichtjes op sociale media, en van het lezen van alleen de koppen in de krant of op een nieuwssite. Je krijgt de kern misschien wel te pakken, maar het totale verhaal blijft je onbekend. Natuurlijk valt ook over de kernachtige boodschap van Marcus 1 vers 15 veel meer te zeggen. Die wordt verder uitgewerkt in het Marcus-evangelie en in feite in de hele Bijbel. Ik zal proberen het in ongeveer driehonderdvijftig woorden samen te vatten.

Het Koninkrijk van God is daadwerkelijk aangebroken toen Christus op aarde kwam. Mensen aanvaardden het goede nieuws, zieken werden genezen en bezetenen werden bevrijd. Toch is het nog geen hemel op aarde geworden. Jezus heeft nog geen eind gemaakt aan het kwaad in deze wereld. Hij heeft echter beloofd dat Hij dat wel zal doen wanneer Hij terugkomt. Dan zal Hij definitief zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigen op aarde. We leven dus in een tussentijd waarin Gods Koninkrijk al wel en toch ook nog niet is gekomen.

Een klassiek voorbeeld om dit spanningsveld te illustreren komt van de theoloog Oscar Cullman. Hij vergelijkt het met het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Vijf jaar lang heerste er een vijand over ons land. Gelukkig waren er bevrijders. Er kwam een moment dat de tijd van de bevrijding was aangebroken. De geallieerden zetten voet op bezet gebied: zij landden in Normandië op 6 juni 1944. Dit was het moment! Dit was de dag waarop in feite de beslissing viel: *Decision day* ofwel D-Day. Het uur van onze bevrijding had geslagen, het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden was binnen bereik gekomen! Was daarmee de situatie in Nederland meteen veranderd? Nee, het duurde nog bijna een jaar voordat ons land werkelijk helemaal bevrijd was. Er was wel een D-day geweest, maar nog geen V-day, *Victory day*: wel een beslissende dag maar nog niet de overwinningdag...

Zo is het ook met de komst van het Koninkrijk van God. Met Christus' leven op aarde is D-day aangebroken. De bevrijding van de mensheid is binnen bereik gekomen! Het is al duidelijk dat God de strijd tegen satan zal winnen. Toch is de eindoverwinning nog niet gerealiseerd. Pas wanneer Koning Jezus opnieuw naar de aarde komt, zal V-day aangebroken zijn. Dan zal Jezus de heerschappij van God over deze wereld herstellen.

Hoewel we dus wat meer woorden nodig hebben dan in een Twitterbericht passen, hebben we nog steeds heel goed nieuws te vertellen: het Koninkrijk van God is nu al binnen bereik gekomen en op een dag zal het de hele aarde beslaan!

Voor wie buig jij?

Micha 6:6 en 7

Graag wil ik in dit deel met je kijken naar de gerechtigheid die God van ons vraagt. Dat begint volgens mij met de vraag voor wie wij ten diepste willen buigen. Is dat voor de liefdevolle, heilige en rechtvaardige God van de Bijbel? Of buigen we in feite alleen maar voor onszelf?

Als het om gerechtigheid gaat, komen we al snel uit bij het zesde hoofdstuk van Micha. Israël wordt door Micha aangesproken op het openlijke onrecht, de uitbuiting van de armen en de schaamteloze zelfverrijking. Minstens zo stuitend is het dat de tempeldienst aan God ongestoord doorgaat. Er worden vele offers gebracht en er wordt hard gezongen en gebeden. God heeft er grote weerzin tegen, hoewel de Israëlieten strikt genomen niets anders doen dan wat Hij in de Wet geboden heeft. Hij sleept hen zelfs voor het gerecht. In Micha 6 vers 6 en 7 (Herziene Statenvertaling) klinkt het verweer van Israël:

*6Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren?
7Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?*

Israël vraagt verbaasd aan God wat het dan toch moet doen om Hem gunstig te stemmen. De beste brandoffers, naar de eis van de Wet? Nog veel meer offers, ontelbaar veel? Of zelfs het offeren van de eigen kinderen, om de eigen schuld af te betalen? Dat er iets in de levensstijl van de Israëlieten moet veranderen, komt niet in hen op. De enorme hypocrisie van de Israëlieten maakt God misselijk. Ze komen niet werkelijk om Hem te eren en naar Hem te luisteren. Ze komen om

zichzelf te rechtvaardigen, hun schuldig geweten af te kopen, hun ongerechtigheid te verbloemen. Ze komen om Gods zegen te verkrijgen over hun leven zodat ze nog meer gezondheid, vruchtbaarheid en welvaart zullen ontvangen. Israël buigt ten diepste niet voor de heilige God maar voor zichzelf..

Hoe is dat met ons? Herkennen we hiervan iets bij onszelf? We leven in een cultuur waarin de mens centraal staat. Het eigen geluk is het hoogste doel. Het geloof in het eigen vermogen om dat geluk te realiseren is heilig. Het eigen gevoel is de norm. Onderscheiden we ons hierin als christenen? We zijn kinderen van onze tijd en voelen zelf waarschijnlijk ook wel dat er in de manier waarop we denken en leven veel van onze cultuur terug te vinden is.

Onze situatie is in veel opzichten heel anders dan die van Israël in Micha's tijd. Onze zonden zijn misschien minder grof en minder zichtbaar. Toch kan in ons hart hetzelfde omgaan als in dat van de Israëlieten. We kunnen heel actief meedoen aan kringen, Bijbelstudies en samenkomsten. We kunnen naar hartenlust meezingen met de mooiste aanbiddingsliederen. We kunnen vasthouden aan duidelijke, Bijbelse standpunten. We kunnen ons inzetten voor duurzaamheid en een rechtvaardige samenleving. En terwijl we dat alles en nog veel meer doen, kunnen we in ons hart ten diepste alleen voor onszelf buigen. Het is ons misschien niet echt te doen om wie God werkelijk is. We maken ons eigen beeld van God. Eén die ons goed uitkomt, omdat Hij ons leven aangenamer en gemakkelijker maakt. God is dan een lieve, zachte God, die ons steeds weer een aai over de bol geeft, hoe we ook leven. Hij geeft ons zijn zegen in gezondheid, geld en geluk. Hij geeft ons een goed gevoel wanneer wij bevestigd worden in ons eigen gelijk of delen in diepe spirituele ervaringen. Terwijl we zo Jezus voor ons karretje spannen, gaan we door met een leven dat gericht is op ons eigen comfort en genot.

Micha houdt ons een heldere spiegel voor. De vraag komt indringend op ons af: voor wie buigen we nu eigenlijk als christenen in onze tijd? Voor God of voor onszelf?

Buig je voor God!

Micha 6:8

In het Bijbelboek Micha klaagt God zijn volk aan vanwege zijn ongerechtigheid. Israël verweert zich door te vragen hoe het God dan wel moet dienen, lezen we in Micha 6 vers 6a (Herziene Statenvertaling):

Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God?

Het antwoord klinkt kort en krachtig in Micha 6 vers 8:

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Dit is nu eens een Bijbeltekst, die in één keer goed te begrijpen is. In een paar zinnen wordt hier alles samengevat dat te maken heeft met ons geloof in God. Daarom wordt wel gezegd: er is geen vers met groter kracht dan Micha 6 en wel vers 8. God is duidelijk in wat Hij van ons vraagt: gerechtigheid, trouw aan Hem en zijn verbond en nederig wandelen met Hem.

Voor wie de Bijbel kent, komt dit niet als een verrassing. Zo kennen we God, dit is de lijn in het hele Oude Testament. We weten wel wat God van ons vraagt. Of niet soms?

Toch heb je hier misschien wel vragen bij of ben je het er helemaal niet mee eens. De boodschap die Micha overbrengt is volgens jou voor het joodse volk bedoeld, niet voor ons. Als christenen leven we toch uit genade? We weten dat we niet aan Gods normen kunnen voldoen. En dat hoeft ook niet, want Jezus heeft de prijs voor onze zonden betaald. Het gaat erom dat we in Jezus geloven, God aanbidden en vol zijn van

de Geest. Dát is wat God van ons vraagt! Het is waar dat deze woorden in de eerste plaats voor Israël bedoeld zijn, in de tijd dat de profeet Micha leefde. In het boek Micha worden overigens wel ook de heidenvolken aangesproken. Christenen leven echter inderdaad onder het Nieuwe Verbond van redding door geloof, uit genade. We hoeven onze plaats in de hemel niet te verdienen. We kunnen ook de hemel niet op aarde brengen door onze goede daden.

Deze tekst vraagt dus om een goede vertaalslag van toen naar nu en van het volk Israël naar de Gemeente van Jezus Christus. Juist in Micha 6 vers 8 wordt echter sterk de verbinding gelegd tussen de relatie van Gods volk met God en de verantwoordelijkheid van dat volk voor een rechtvaardige samenleving. De ‘goedertierenheid’ slaat op de trouw aan het verbond met God. En in dat verbond gaat het niet om de regeltjes. God heeft steeds al het hart van zijn kinderen gewild. Dat blijkt ook uit het “ootmoedig wandelen met God”. Er wordt een leven in nederige afhankelijkheid en volledige toewijding gevraagd, geen wetticisme. En dat is onder het Nieuwe Verbond niet anders. Geloof zonder werken is dood. En werkelijke godsdienst is niet alleen jezelf rein bewaren van de wereld maar ook zorg dragen voor wezen en weduwen in hun druk, volgens Jacobus 1 vers 27. Als ons hart veranderd wordt door Gods Geest, gebeuren deze dingen van binnenuit en is onze inzet voor gerechtigheid geen activisme of wetticisme. Wanneer we God leren kennen en eren als zowel een rechtvaardige als een genadige God, werkt dat twee kanten op. Besef van Gods heiligheid en rechtvaardigheid brengt ons tot verootmoediging. Dankbaarheid voor Gods liefde en genade brengt ons tot een rechtvaardig leven. We leren leven tot Gods eer, waarbij alles aan Hem onderworpen is. We gaan recht doen en trouw liefhebben. We buigen voor God.

Een sportwinkel in Drachten heeft eens een bijzonder briefje ontvangen. De schrijver biecht daarin op dat hij ooit iets uit deze winkel heeft gestolen. Nu volgt hij Jezus. Daarom heeft hij spijt van de diefstal en wil hij alsnog vergoeden wat hij heeft gestolen. Bijgesloten zijn drie briefjes van twintig euro. Wanneer we Jezus volgen, hoort daar een eerlijke manier van leven bij, in het klein en in het groot, in je eigen leven en in de samenleving.

Eromheen draaien

De kern van het volgen van Jezus in tien thema's

Misschien schrikt de titel van dit boek je wel af. Om de hete brei heen draaien is echter niet bepaald mijn bedoeling. Ik spreek graag rechtstreeks vanuit mijn hart en schuw de radicaliteit van de Bijbelse boodschap niet. Toch denk ik dat we in zekere zin niet anders kunnen dan om de kern van het geloof heen draaien. Als we ons aan Christus meten, blijven we als zijn leerlingen immers altijd beginners. Zonder vaag of vrijblijvend te willen worden, maak ik in dit boek dus enkele omtrekkende bewegingen. Mag het je uitnodigen om voortdurend om Christus heen te draaien, als het centrum van jouw leven.

Hans Alblas vertelt over zijn ontdekkingen op een persoonlijke manier, prettig leesbaar, met veel kennis van zaken, niet drammerig maar uitnodigend, en betrokken op het dagelijkse leven.

Reinier Sonneveld, theoloog, spreker en schrijver

Dat je gedegen, Bijbels onderwijs zo praktisch kunt maken zonder afbreuk te doen aan de inhoud raakt me. Van harte aanbevolen!

Annemarie Biljard, presentator Groot Nieuws Radio

De auteur wordt van de eerste tot de laatste bladzij gedreven door één hartstocht: cirkelend om het geheimenis van Gods liefde zijn lezers meekrijgen in het spoor van Christus! Bewogen en bezonnen!

Paul Visser, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland



ISBN 978-90-82968-01-9



9 789082 968019 >