

Boekrecensie: Aanmoediging om Christus meer te leren kennen



26 april 2019, 03:00

Wim van der Aa

Christus alleen. Lessen uit de Kolossenzenbrief.

Hans Alblas. Uitg. Omnicus, Ermelo 2019, 143 blz. € 13,95

Bijbelleraar en prediker Hans Alblas schreef een vijftiental overdenkingen bij de brief aan de gemeente in Kolosse. Hij verdeelt ze over vijf delen, met titels als 'onderschat Christus niet' en 'overschat jezelf niet'. De overdenkingen kenmerken zich door eenvoud en doelgerichtheid, recht op Jezus aan en recht op de lezer aan. Helaas gaat dat soms gepaard met populair taalgebruik als 'wow' en nogal wat 'je' en 'jij', je moet ervan houden. Het lukt de schrijver goed om zich te concentreren op Christus. Zijn keuzes voor bepaalde teksten zijn niet altijd duidelijk; hoofdstuk vier van de Kolossenzenbrief ontbreekt bijvoorbeeld, terwijl daar de praktijk van het leven met Christus in de onderlinge gemeenschap wordt benadrukt. Verwacht dan ook geen uitgebreide achtergronden of woordexegese. Je krijgt een hartelijke aanmoediging om Christus meer te leren kennen. Door het opnemen van vragen en gebeden kun je tot verdere verdieping komen. Onder het kopje 'durven en doen' zet de schrijver ons ook concreet aan het werk. Geen woorden alleen, maar ook daden.

+ eenvoud en hartelijkheid om Christus te kennen

- geen verantwoording van tekstkeus of exegese

© 2019 ND | [Algemene voorwaarden](#) | [Privacyverklaring](#)

Gerealiseerd door [Liones](#)