

Hans Alblas

CHRISTUS ALLEEN

LESSEN UIT DE KOLOSSENZENBRIEF

Vijftien inspirerende Bijbelstudies
die je helpen in de navolging van Christus



Omicus
Vanuit het hart

Omnicus © 2019
Alle rechten voorbehouden.

Eerste druk, januari 2019.

ISBN: 978-90-829680-0-2

De geciteerde Bijbelteksten zijn, tenzij anders aangegeven, met toestemming overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Andere vertalingen die gebruikt zijn: de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010, de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap en Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.

Iconen afkomstig van www.flaticon.com.
Vormgeving omslag en binnenwerk: Anneke Schaap.

Voor mijn dochter **Lenora**,
dat je Christus zult kennen,
en de kracht van zijn opstanding.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|------------|
| Voorwoord door Dick Pieterman | 6 |
| Inleiding | 7 |
| Achtergronden van de Kolossenzenbrief | 10 |
| Deel 1: Leven zoals past bij God - <i>Kolossenzen 1:9-11</i> | 13 |
| Hoofdstuk 1: Gods wil helemaal kennen - <i>Kolossenzen 1:9</i> | 14 |
| Hoofdstuk 2: Gods plezier in jou - <i>Kolossenzen 1:10</i> | 19 |
| Hoofdstuk 3: Gods kracht om vol te houden - <i>Kolossenzen 1:11</i> | 26 |
| Deel 2: Onderschat Christus niet - <i>Kolossenzen 1:15-17</i> | 35 |
| Hoofdstuk 4: Christus is volstrekt uniek - <i>Kolossenzen 1:15</i> | 36 |
| Hoofdstuk 5: Christus is de allerhoogste - <i>Kolossenzen 1:16</i> | 43 |
| Hoofdstuk 6: Christus omvat het leven - <i>Kolossenzen 1:17</i> | 50 |
| Deel 3: Overschat jezelf niet - <i>Kolossenzen 1:18-20</i> | 59 |
| Hoofdstuk 7: In Christus bestaat de kerk - <i>Kolossenzen 1:18</i> | 60 |
| Hoofdstuk 8: In Christus woont God - <i>Kolossenzen 1:19</i> | 68 |
| Hoofdstuk 9: In Christus is verzoening - <i>Kolossenzen 1:20</i> | 76 |
| Deel 4: In Christus blijven - <i>Kolossenzen 2:6-8</i> | 85 |
| Hoofdstuk 10: De weg van Christus - <i>Kolossenzen 2:6</i> | 86 |
| Hoofdstuk 11: Geen woorden maar daden - <i>Kolossenzen 2:7</i> | 94 |
| Hoofdstuk 12: De strijd in ons denken - <i>Kolossenzen 2:8</i> | 101 |
| Deel 5: Hemels leven - <i>Kolossenzen 3:1-4</i> | 111 |
| Hoofdstuk 13: Leven vanuit de hemel - <i>Kolossenzen 3:1,2</i> | 112 |
| Hoofdstuk 14: Leven door te sterven - <i>Kolossenzen 3:3</i> | 118 |
| Hoofdstuk 15: Leven in heerlijkheid - <i>Kolossenzen 3:4</i> | 126 |
| Wie ben ik? | 138 |
| Wil jij me helpen? | 139 |
| Aanbevelingen | 140 |

VOORWOORD

Dankjewel, Hans, voor deze mooie en diepgaande studie over de Brief aan de Kolossenzen. Wat een belangrijk onderwerp: de centrale plaats van Jezus Christus! In mijn 45 jaar ervaring op het christelijk erf heb ik ontdekt dat er veel dwaling en verwarring voortkomt uit het feit dat we andere dingen centraal gaan stellen dan Hem, die God zelf centraal heeft gesteld: Jezus Christus. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hij is de eerste en de laatste. God heeft besloten dat Zijn Zoon onder alles de eerste zou zijn (Kolossenzen 1 vers 18). Het centrale thema van de Bijbel is de openbaring van Jezus Christus, door Hem wil God zichzelf openbaren als onze Vader.

Hans brengt op een mooie, eenvoudige wijze de kerk en onze christelijke wandel weer terug naar de relatie met Jezus Christus. Het gaat om Hem en het gaat erom Christus beter te leren kennen. Ik weet dat Hans zelf in zijn leven heeft mogen ervaren dat religie en godsdienstig gedrag je niet kan veranderen, maar alleen een reële ontmoeting met Jezus Christus. Alleen door Zijn genade en liefde kunnen we veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis en een normaal christelijk leven leiden. Zelfs de apostel Paulus was al in zijn tijd bang dat andere dingen dan Christus de focus zouden worden van de gelovigen en waarschuwt ons met deze woorden in 2 Korintiërs 11 vers 3:

Maar ik ben bang dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoud en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Ik beveel deze kostbare studie bij u aan om deze biddend te lezen en een ontmoeting te hebben met Hem, die uw oorsprong en bestaan is. Deze studie zal u praktische handvatten geven om Jezus te volgen en vrucht te dragen voor Hem, die uw Heer en Meester is.

Dick Pieterman
prediker en leraar

INLEIDING

Het was tijdens mijn opleiding aan de Evangelische Theologische Hogeschool, dat ik een van mijn eerste preken hield. De vraag die mij bezighield was: wat maakt een preek nu krachtig? Ik kwam uit bij 1 Korintiërs 2 vers 1 tot en met 5:

¹ Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. ² Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.

³ Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. ⁴ De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, ⁵ want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

De kracht van het christelijk geloof zit in niemand minder dan Christus Jezus, de gekruisigde. De verkondiging van Christus overtuigt niet door menselijke welsprekendheid of wijsheid, niet door onze eigen capaciteiten en inzichten, niet door psychische trucs en religieuze sfeertjes, maar door de kracht van de Geest van Christus. Het gaat om Christus alléén!

In 2010 werd ik hier persoonlijk opnieuw bij bepaald, toen ik gegrepen werd door het loflied op Christus in Kolossenzen 1 vers 15 tot en met 20. Zozeer zelfs, dat ik dit gedeelte uit mijn hoofd leerde. Inmiddels heb ik er minstens tien keer over gepreekt. Ook andere gedeelten uit de Kolossenzenbrief begonnen in de jaren daarna tot me te spreken en vormden de basis voor mijn preken in die tijd. Steeds weer klonk daarin het refrein: het gaat om Christus alléén!

In 2017 kreeg ik de kans om een Bijbelstudieserie van vijftien afleveringen te schrijven voor TWR Nederland (Trans World Radio). De keuze was snel door me gemaakt: het zou gaan over de brief aan de Kolossenzen. De vijf verschillende preken die ik had geschreven over diverse gedeelten uit die brief vormden de basis. De radio-opnames heb ik eerst op cd laten zetten en nu is er dan het boek: 'Christus

alleen – lessen uit de Kolossenzenbrief’.

Vaak heb ik andere schrijvers horen verzuchten over hoeveel werk het is om een boek te schrijven. Soms dacht ik dat het wel mee zou vallen en gewoon een kwestie van discipline zou zijn. Nu heb ik dan zelf ervaren dat het inderdaad een hele inspanning is, waarbij de hulp van anderen heel welkom en een bemoediging in zichzelf is. Mijn waardering en dank gaan uit naar: Joost Bastiaans en Carola Veldhuizen van TWR, die me hun microfoon toevertrouwden en de mensen van Groot Nieuws Radio die deze studies hebben uitgezonden; Dick Pieterman, een van mijn geestelijke vaders, voor het schrijven van het voorwoord; Henk Bakker en Menno Helmus, mijn geestelijke mentoren, en Jan Maarten Goedhart voor hun vriendelijke aanbevelingen; mijn vrienden Gene Hodgson en Matthé Vos voor hun waardevolle suggesties bij de verwerkingsblokjes; mijn moeder Rika Renooy voor de spellingscontrole en niet-aflatende betrokkenheid bij mijn werk; oud-collega Anneke Schaap voor de hulp bij de publicatie en allen die door hun gebed en giften mijn werk ondersteunen en mede mogelijk maken. Een speciaal woord van waardering voor mijn vrouw Leontien: je bent op de achtergrond altijd biddend en zorgend aanwezig bij alles wat ik onderneem, je houdt me dicht bij mezelf en behoedt me voor al te grote blunders. Dankjewel!

Dit boek is onderverdeeld in vijf delen. Vóór elk deel vind je een korte inleiding en erna een lied, gebed of geloofsbelijdenis. Per deel wordt in drie hoofdstukken eenzelfde tekstgedeelte behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. Na een hoofdstuk staat steeds een blokje wat bedoeld is om je te helpen het hoofdstuk te verwerken. Dat kan alleen of samen met anderen, bijvoorbeeld in een bijbelstudiekring. Een verwerkingsblokje bestaat uit vragen om dieper over na te denken of te spreken (‘denken en delen’), een kort gebed (‘danken en bidden’) en een praktische oefening (‘durven en doen’).

Veel geloofsovertuigingen en -praktijken die generaties lang vanzelfsprekend waren staan in onze tijd onder druk. Dat kan ruimte geven aan vernieuwing en heel bevrijdend werken, maar het heeft zeker ook een schaduwkant. In samenhang met voortdurende veranderingen op alle gebieden van ons leven, worden veel gelovigen onzeker. Wat is nu nog waar? Waar kun je van op aan? En hoe zou ik eigenlijk moeten leven als christen? Niets lijkt meer zeker. Velen vormen hun persoonlijke versie van ‘het normale christelijke leven’.

Veel anderen haken helemaal af en verruilen het christelijk geloof voor heel iets anders. Hoe houd je stand? En welke overtuigingen mogen we in elk geval niét opgeven? Dit boek is bedoeld om ons bij de kern van het geloof te bepalen. Om overtuigde gelovigen te sterken in hun overtuiging, om twijfelaars houvast te bieden en om zoekers te helpen vinden.

Het is mijn gebed dat elke lezer opnieuw of voor het eerst onder de indruk komt van de persoon Jezus Christus. Dat er door de Geest van God een ontmoeting mag plaatsvinden met Hem, die met niets en niemand vergeleken kan worden. En dat deze ontmoeting ertoe zal bijdragen dat Christus in elke lezer (meer) gestalte zal krijgen. Christus zij alle eer, Christus alleen!

Hans Alblas
Ermelo, december 2018

ACHTERGRONDEN BIJ DE KOLOSSENZENBRIEF

Wat wilden de Kolossenzen graag meer worden zoals God! Het was hun grote verlangen om tot dieper inzicht te komen in hoe Hij is. Hun ijver om te leven zoals ze dachten dat Hij wilde, was onovertroffen.

BIJZONDER SPIRITUEEL

Er waren verhalen van bijzondere openbaringen, visioenen, dromen. Sommigen zagen hoe engelen en demonen met elkaar vochten. De geestelijke groei van de gelovigen stond op het spel. Een deel van de christenen in Kolosse was de engelen dankbaar dat ze voor hen de kwade machten bestreden. Daar eerden ze hen ook voor. Tegelijk deden ze hun uiterste best om de regels van het Oude Testament (volgens de strikte opvatting van sommige joodse leraren) na te volgen. Wat je at, welke feestdagen je vierde, waarvan je je onthield: het telde allemaal mee. Alles hadden ze ervoor over om Gods wil te kennen en te doen.

EN CHRISTUS DAN?

Prachtig, al die religieuze ijver – maar er was één groot probleem. De Kolossenzen hadden Christus vergeten! Wat Paulus en anderen hun hadden geleerd, was nogal weggezaakt. De kern van het evangelie waren ze kwijtgeraakt, namelijk dat Christus de enige weg is tot het kennen en dienen van God. Bovendien krijgt het leven een heel andere invulling, wanneer Hij daarin centraal staat. Een ‘godsdienstig’ leven ziet er heel anders uit in Christus.

WIJSHEID EN KRACHT

De dwaalleraren schermde met ‘wijsheid’, ‘inzicht’, ‘kennis’ en ‘kracht’, buiten Christus om. Paulus herinnert hen aan de unieke en exclusieve plaats van Christus: alleen door Hem zijn we verzoend met de Vader en worden we in staat gesteld naar zijn wil te leven. Christus is de wijsheid en de kracht van God!

MEER VAN CHRISTUS

Paulus herinnert de gelovigen in Kolosse ook aan hun bekering. Zij hebben gehoord van het evangelie van Jezus Christus en zijn tot de overtuiging gekomen dat dit waar is. Zij zijn verder in het geloof onderwezen. Omdat Paulus van hun geloof en liefde heeft gehoord, bidt hij dagelijks voor hun verdere groei. Het is zijn gebed dat zij vol zullen zijn van de ware kennis van God. Dat zij geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht ontvangen. Dan zullen ze weten hoe te leven op een manier, die past bij God.

DEEL 1: LEVEN ZOALS PAST BIJ GOD

KOLOSSENZEN 1: 9-11

We beginnen deze lessen uit de Kolossenzenbrief met drie verzen uit het eerste hoofdstuk: Kolossenzen 1 vers 9 tot en met 11. Dit is een gebed, wat Paulus bidt voor de christenen in Kolosse. Paulus verlangt ernaar dat deze volgelingen van Jezus Christus gaan leven zoals past bij God. De komende drie hoofdstukken staan we achtereenvolgens stil bij vers 9, vers 10 en vers 11. We gaan ontdekken hoe we Gods wil kunnen kennen, hoe we God plezier kunnen doen en hoe we vol kunnen houden, wanneer het volgen van Christus zwaar is.

Laten we eerst deze drie verzen lezen. Om recht te doen aan het verband waarin deze verzen staan, lezen we hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14:

³ In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, ⁴ want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, ⁵ omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie ⁶ u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. ⁷ Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. ⁸ En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. ⁹ Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. ¹⁰ Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien ¹¹ en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. ¹² Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. ¹³ Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, ¹⁴ die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

HOOFDSTUK 1:

GODS WIL HELEMAAL KENNEN

KOLOSSENZEN 1:9

Paulus prijst de christenen in Kolosse voor hun geloof en liefde. Hij bidt voor hen omdat hij ernaar verlangt dat zij God steeds beter leren kennen en dienen. We beginnen onze studie bij Kolossenzen 1 vers 9, dat gaat over het kennen van Gods wil. Daarin staat:

“We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.”

Wow, Paulus bidt dat de Kolossenzen ‘vol zullen zijn van Gods wil’! Letterlijk staat er ‘vervuld worden van de kennis van de wil van Hem’. Paulus gaat er blijkbaar vanuit dat het mogelijk is om Gods wil helemaal te kennen. Niet maar een klein beetje of af en toe. Nee, overvloeien van de kennis van Gods wil! Dát is ook waar de Kolossenzen naar verlangden in hun zoeken naar goddelijke ‘volheid’. Ze zochten het alleen op de verkeerde plek: het is te vinden in Christus, door de vervulling met de Heilige Geest.

Met ‘kennis’ wordt hier vooral een ‘herkennen’ bedoeld. We vergelijken situaties en theorieën met wat we weten over God. We herkennen wat van God is en wat niet. Vers negen geeft ook aan hoe dat mogelijk is: door de wijsheid en het inzicht, die Gods Geest schenkt. De basis van ons inzicht is dus de relatie met God zelf. Door met Hem te leven, leren we God steeds beter kennen. En wanneer we God steeds beter leren kennen, herkennen we steeds beter wat bij Hem past en wat niet.

Het is de Heilige Geest die ons kennis, wijsheid en inzicht geeft. We hebben het dus over bovennatuurlijke kennis. Onze levenservaring, ons natuurlijke verstand en ons eigen inzicht zijn niet voldoende als we Gods wil willen leren kennen. We hebben wijsheid en inzicht van God zelf nodig, door de Heilige Geest. Dat is dé manier om Gods wil te leren kennen en om deze te leren doen. Daarom is dat waar Paulus

om bidt.

Toch staat het geestelijk inzicht hier niet tegenover natuurlijk inzicht. Het tegenovergestelde van geestelijk inzicht en geestelijke wijsheid is 'vleselijk' inzicht en 'vleselijke' wijsheid. Met 'vleselijk' wordt in de Bijbel niet zozeer 'lichamelijk' maar 'zondig' bedoeld. Het zondige denken en doen wordt ook wel 'werelds' genoemd. De Geest helpt ons dus om niet af te gaan op onze zondige inzichten en neigingen maar om ons te laten leiden door wat van God is. In plaats van een 'werelds' leven, helpt Hij ons een 'hemels' leven te leiden. En een hemels leven is een leven dat past bij God!

Paulus wil graag dat de christenen in Kolosse Gods wil leren kennen. Hij bidt daarom om de wijsheid en het inzicht van de Heilige Geest. Op die manier zullen ze in staat worden gesteld om Gods wil te kennen en te doen.

GODS WIL KENNEN

Hoe kunnen we Gods wil kennen? In de eerste plaats door het lezen en bestuderen van de Bijbel. Daarin openbaart God heel veel over wie Hij is, wie wij zijn en wat Gods bedoeling is met deze wereld. De grote lijnen worden helder, de kaders gezet. En ook over veel praktische zaken spreekt de Bijbel

duidelijke taal. De Bijbel is de absoluut noodzakelijke en enige basis van ons kennen van Gods wil. Elke

De Bijbel is de absoluut noodzakelijke en enige basis van ons kennen van Gods wil.

andere wijze waarop God spreekt, zal hiermee overeenkomen. God zal zichzelf immers niet tegenspreken?

Toch geeft de Bijbel geen antwoord op al onze vragen. Welke opleiding moet ik kiezen? Welke baan? Welke levenspartner? Wat moet ik zeggen wanneer een collega me vraagt of ik denk dat hij naar de hel gaat omdat hij niet in Jezus gelooft? Moet ik een keer afspreken met die mensen die twee straten verderop wonen en die ik laatst tegenkwam in de supermarkt?

Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat je eigen inzicht tekortschiet. Elke situatie is anders, elke persoon verschilt van ieder ander en ook jijzelf verandert door de tijd heen. Vaak moet je kiezen tussen twee goede opties, of juist tussen twee slechte opties, of lijkt het of je helemaal geen keuze hebt.

In heel veel situaties ontbreekt het ons aan wijsheid en inzicht, zeker wanneer we ernaar verlangen om in alles Gods wil te doen. Behalve

de kennis van Bijbelse waarheden en principes hebben we dan de leiding van Gods Geest nodig. De wijsheid en het inzicht van de Geest helpen ons niet alleen zaken te doorzien maar ook om de kennis van Gods wil praktisch toe te passen. De wijsheid die hier bedoeld wordt, is namelijk niet filosofisch van aard. Het gaat er juist om te weten hoe te handelen in het dagelijks leven. Met inzicht wordt begrip bedoeld, het vermogen om verbanden te kunnen doorzien. Gods Geest helpt ons dus heel praktisch om te leven zoals past bij God.

Het gebed van Paulus in Kolossenzen 1 vers 9 laat zien dat we eenvoudig mogen bidden om die wijsheid van de Geest. In de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1 vers 17, lezen we een vergelijkbaar gebed van Paulus:

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.

Zo mogen ook wij bidden. Voor anderen, maar natuurlijk ook voor onszelf. Het is zoals Jacobus zegt in het eerste hoofdstuk van zijn brief, vers 5:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

AVONDSLUITING

Tijdens ons verblijf op een camping mocht ik een keer de avondsluiting voor de campinggasten verzorgen. Toen ik de Heer vroeg waar ik het over mocht hebben, kwam als eerste Psalm 139 in gedachten. Daar dacht ik een paar dagen over na. In mijn gedachten vormde zich een boodschap en een lijn voor mijn verhaal. Toch was ik er nog niet helemaal zeker van of dat het moest worden. Daarom bad ik om Gods wijsheid en leiding. Tijdens de kinderbingo met mijn dochtertje, kregen we een lootje uitgereikt. Het was nummer 139! Zo wist ik dat ik het inderdaad over Psalm 139 moest hebben. Toen ik dat deed, bleek het bovendien aan te sluiten op wat sommige aanwezigen bezighield. Gods Geest had me wijsheid en inzicht gegeven om zijn wil te kunnen doen!

DE VREZE DES HEREN

Het is een enorm voorrecht om zo met God te mogen wandelen, dat Hij je leidt in je dagelijks leven. De vertrouwelijke omgang met Hem geeft diepe voldoening. Echter, aan Gods leiding is wel een soort ‘disclaimer’ verbonden. Je weet wel, die kleine lettertjes onderaan sommige e-mails, waarin staat voor wie de informatie in de mail bedoeld is.

De disclaimer luidt: ‘De vreze des Heren is het begin van de wijsheid’. In Spreuken 1 vers 7 staat: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.” De kennis en wijsheid van God volgen op een respectvolle omgang met God. Willen we leven zoals past bij God, dan zullen we Hem moeten eren als de almachtige en verheven Koning die Hij is. Zoals ook staat in Psalm 25 vers 14:

*De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.*

Er is een vertrouwelijke omgang met God mogelijk, maar alleen voor wie vol ontzag voor Hem zijn.

BIDDEN

Gebeden in de Bijbel zijn door God zelf ingegeven. Ze gaan dan ook veel verder dan de situatie van toen. Het gebed van Paulus voor de Kolossenzen mogen we tot ons eigen gebed maken. Bid regelmatig dit gebed uit Kolossenzen 1 vers 9 tot en met 11. Als je dat doet vanuit een respectvolle vertrouwensrelatie met de levende Heer, zal Hij je gebed verhoren. Dan zul je ‘Gods wil ten volle leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.’

SAMENVATTING

De christenen in Kolosse verlangen ernaar om Gods wil te kennen. Paulus bidt dat ze vol zullen worden van de kennis van God, door de wijsheid en het inzicht van de Heilige Geest. Als we willen leven zoals past bij God, zullen we Gods wil moeten kennen. God openbaart zich aan ons in de Bijbel. Voor alle vragen waar de Bijbel niet direct antwoord op geeft, heeft Hij ons zijn Geest gegeven. God wil ons door zijn Geest wijsheid en inzicht geven zodat we zijn wil volledig kunnen kennen en toepassen. Dit is mogelijk voor wie gepaste eerbied en ontzag voor Hem hebben.

OP WEG



DENKEN EN DELEN

1. Hoe groot is jouw verlangen om te leven zoals God dat graag wil?
2. In dit hoofdstuk stel ik dat respect en ontzag voor God voorwaarden zijn om Gods stem te kunnen verstaan. Wat vind je daarvan?
3. In hoeverre heb je zelf weleens ervaren dat God tot jou spreekt en hoe ging dat?



DANKEN EN BIDDEN

Vader God, dank U wel dat U spreekt tot mij. Wilt U mij met Uw Heilige Geest vervullen en me wijsheid en inzicht geven? In het bijzonder heb ik wijsheid nodig voor ...



DURVEN EN DOEN

Bid de komende week elke dag het gebed van Paulus uit Kolossenzen 1 vers 9 na: 'Vader, ik vraag U dat ik Uw wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die Uw Geest mij schenkt.' (Aan het eind van Deel 1 vind je een uitgebreider gebed op basis van Kolossenzen 1 vers 9 tot en met 11).